

Als een moeder sterft
staat alles even stil

Mevrouw
Eliane LENSELAER
weduwe van André Van der Hoeven

geboren te Elsene op 13 maart 1930 en overleden
in het wzc Heilig Hart te Grimbergen op 17 maart 2018.

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben
in het Crematorium Daelhof te Zemst
op **zaterdag 24 maart 2018 om 13.15 uur**.

*Samenkomst in het Crematorium om 13 uur
Erasmuslaan 50 te 1804 Cargovil - Zemst*

De bijzetting van de asurne in het columbarium
op de begraafplaats van Grimbergen
zal later plaatsvinden in familiekring.

U kunt een laatste groet brengen aan Eliane
in het mortuarium van het wzc Heilig Hart
Veldkantstraat 30 te 1850 Grimbergen.

Rouwadres:
Sint-Amandsstraat 60
1853 Strombeek-Bever

uitvaartzorg willems - strombeek-bever 02/267 17 97 - wemmel 02/460 51 52
rouwregister op www.begrafenissen-willems.be

Dit melden u met droefheid:

Anita Van der Hoeven,
François en Gisèle Willems - Van der Hoeven,
Sven en Gepke Missiaen - Willems,
Nore en Lize,
Sil en Sofie Willems - Hoenkamp,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

E.H. Jan (†) Lenselaer,
E.H. Alphonse (†) Lenselaer,
Marcel (†) en Rosette (†) Van Loo - Lenselaer,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Denise (†) Lenselaer,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Georges en Marie-Louise (†) Lenselaer, Legrand,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Raymond (†) Lenselaer,
Etienne en Marie-José (†) Lenselaer - Lahaye,
kinderen en kleinkinderen,
Lucien (†) en Hilda Lenselaer - De Becker,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Jan en Maria (†) Van der Hoeven - Van Kan,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Marcel (†) en Ger Van der Hoeven - Moonen,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

haar broers, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten;

De families Lenselaer, Van der Hoeven, Maes en Michel.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Verbesselt en aan de directie en
het personeel van het wzc Heilig Hart voor hun goede zorgen.*

*Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is 't geheim van het leven*



Eliane Lenseläer